

IMMAC NIEUWS

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN IMMACULATA DE PANNE



IN DEZE NIEUWSBRIEF

- VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR
- 2DE GRAAD GING KIJKEN NAAR JORDY
- MODERNE TALEN OVER DE JAREN HEEN
- BOEKERIE
- VALENTIJN-CHALLENGE
- MIDDAGSPORT
- MICHAEL NICLAUS: ALCOHOLPREVENTIE VIJFDES
- LEERLINGENRAAD
- PANNEIA
- ERASMUS+
- BACK TO IMMAC
- INFODAGEN
- PLANNING PROEFWERKEN PASEN
- 100-DAGEN
- SID-IN VOOR DE ZESDES
- WIST JE DAT...
- IMMAC-ESTAFETTE

VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR

Deze periode van het schooljaar is traditioneel vrij druk. Voor we het goed en wel beseffen, starten over twee weken de proefwerken voor de eerste en tweede graad. En toch draait het niet alleen om het vergaren van kennis. In deze nieuwsbrief vermelden we verschillende initiatieven die onze leerlingen cultureel en/of pedagogisch verrijken.

Zo staat ook op donderdag 07 maart de studiekeuzebegeleiding centraal voor onze tweede- en vierdejaars. Tijdens de lesuren zullen leerlingen verscheidene infosessies bijwonen, terwijl 's avonds ook de ouders worden uitgenodigd. Op die manier hopen we iedereen voldoende te informeren om samen een doordachte studiekeuze te maken.

En laten we het 'Back to Immac' - evenement op zaterdag 09 maart zeker niet vergeten. Ongeveer 400 mensen komen samen om de warme sfeer van campus Immaculata De Panne opnieuw te ervaren. Het belooft een avond vol waardevolle ontmoetingen en het delen van herinneringen met (oud-)leraren en oud-leerlingen te worden. Samen met iedereen in de werkgroep kijk ik vol enthousiasme uit naar deze avond.

Alvast veel leesplezier met de nieuwsbrief!



2DE GRAAD GING KIJKEN NAAR "JORDY"



Dinsdagnamiddag, 6 februari, trok de tweede graad naar het cc Casino Koksijde. Daar ontdekten ze het toneelstuk 'Jordy' van het theatergezelschap 'De Mannschaft'. De leerlingen werden er geconfronteerd met het sociale thema "opgroeien zonder ouders". Jordy, het hoofdpersonage, kent die problematiek als geen ander en gaat van instelling naar instelling tot hij aan de rand van de gemeenschap belandt. Daar observeert hij mensen en leert hij hoe je menselijk gedrag moet stellen. Op een dag ontmoet hij een jongedame, Sophie-Charlotte, die gevlucht is uit haar rijkeluisleventje, weg van de ouders en stiefouders die haar toch niet zien staan.

Een interessante kennismaking tussen de personages, maar zoals de leerlingen achteraf aangaven in de les: "Het gras is altijd groener aan de overkant..."

MODERNE TALEN OVER DE JAREN HEEN

Vorig trimester lieten de meisjes van 3 Moderne talen de leerlingen uit 1Aa al even wegdromen bij de Franse voorstelling van een eigen ontspanningsruimte op school. Dit trimester werden de leerlingen van 3 Economische wetenschappen in het kader van de Franse lessen uitgenodigd bij de meestervertelsters van 5 Moderne talen om naar enkele Russische sprookjes te luisteren.

De meisjes hadden op voorhand de moeilijkheidsgraad aangepast aan het doelpubliek en voorzagen allerlei afbeeldingen en uitbeeldingen om de verhalen over te brengen. Zeker voor herhaling vatbaar!



BOEKERIE



Eerder deze maand kreeg onze Boekerie een nieuwe plek. We ondervonden dat de oorspronkelijke locatie in de kelder soms wat luidruchtig, koud en ongezellig was. Sinds enkele weken kun je de vernieuwde Boekerie vinden op het tweede verdiep, naast De Repos.

De Boekerie is een initiatief van de leerlingen uit 3 en 4 Moderne talen en hun leerkrachten. Het lokaal is bedoeld voor leerlingen die over de middag willen lezen. Ook voor (literatuur)lessen met kleine klassen is het een fijne ruimte.

De Boekerie is elke dag toegankelijk. Leerlingen moeten enkel de toestemming krijgen van een leerkracht, die het lokaal dan voor hen opent.

VALENTIJN-CHALLENGE

Met trots stellen we u voor aan de winnaars van de valentijns-challenge voor techniek.

Lotte Vandromme (2STEMa2), Sky Wittevrongel (1Ad), Antonio Mshati (1Ad), Vince Depry (1Aa) en Virgil Parrein verzonden met heel wat creativiteit een mooi liefdesverhaal tussen twee bijtjes.

Het verhaal werd uitgewerkt binnen de digitale Minecraftwereld. Een topprestatie voor onze winnaars.



MIDDAGSPORT

In het 2de trimester nemen 13 teams het tegen elkaar op in ons groots basketbaltornooi. Tijdens deze middagsport gaan we niet alleen voor de overwinning, maar ook voor het plezier en de energie die alleen basketbal kan bieden. Dus laat die zorgen buiten het veld en duik in het spel met een glimlach op je gezicht. Middagsport basketbal, waar de passie voor het spel en de camaraderie samenkomen in een onvergetelijke ervaring. Ready, set, basket! 🏀



MICHAEL NICLAUS: ALCOHOLPREVENTIE VIJFDES

Op woensdag 24 januari konden de vijfdejaars twee boeiende uren lang luisteren naar Michael Niclaus. Hij is ervaringsdeskundige als het gaat over alcoholverslaving.

Hij vertelde zijn levensverhaal, van toen hij zelf op de schoolbanken zat, over zijn studietijd tot de eerst werkjaren. Jaren met overmatig drankgebruik die leidden tot vertwijfeling en breuken van vriendschap, relaties en familiebanden. Tot hij – in zijn eigen woorden die hij steeds herhaalt – “de juiste beslissing” nam en een andere mens werd, die bezielde spreekt en zijn publiek doet nadenken over “wat wil ik in mijn leven” en “wat is voor mij belangrijk”.

De leerlingen mochten ook elk een van zijn boekjes uitkiezen, zodat wie dat wil zich nog verder kan verdiepen in de thematiek. Hopelijk leidt dat ook tot gesprekken met open vizier op school, in de vriendenkring, de jeugdbeweging, het gezin enzovoort.

Deze workshop is een initiatief van de preventiewerkgroep van de school, die probeert voor ieder leerjaar een preventieactiviteit op maat aan te bieden.



LEERLINGENRAAD



Dit trimester hebben we met de leerlingenraad al één activiteit georganiseerd: de jaarlijkse uniformendag. Heel wat leerlingen en leerkrachten kwamen op vrijdag 26 januari “in uniform” naar school. Ze deden stuk voor stuk hun uiterste best om er piekfijn uit te zien!

Er zitten nog een aantal projecten in de pijplijn van de leerlingenraad. Je hoort dus ongetwijfeld nog van ons!

PANNEIA

Op donderdag 1 en vrijdag 2 februari werd de gemeentelijke feestzaal van De Panne omgedoopt tot het middeleeuws decor van Roofridder. Leerlingen uit het derde, vierde, vijfde en zesde middelbaar acteerden, dansten en zongen onder leiding van Mevrouw Bourry en Mevrouw Verweider.

De twee voorstellingen waren de kers op de taart na een maandenlange voorbereiding en heel wat intensieve repetities. De groep genoot van het hele traject en er ontstonden mooie vriendschappen over de verschillende jaren heen.

Niet alleen de leerlingen genoten. Ook het publiek kon de voorstelling zeker smaken. We sloten de avond telkens af met een staande ovatie.

“Panneia was voor mij kort samengevat: Geweldig! Doorheen de repetities vorm je een hechte groep: veel repeteren, samen eten, hilarische bloopers en mooie prestaties. Ik kan je verzekeren dat het fantastisch is om samen te schitteren op de voorstelling en te eindigen met een prachtig applaus. Zeker een aanrader!”, besluit Lotte Morel (6LWE) die dit jaar de rol van Brunhilde speelde.



ERASMUS+



In het kader van het Erasmusproject trok een delegatie leerlingen uit het vierde jaar voor een week naar Sevilla. Het accent lag deze keer op voornamelijk “digital downsizing” en duurzaamheid – een extra reden om de heenreis met de trein te maken, weliswaar met een tussenstop in Barcelona -, twee topics die in ons algemeen programma zitten. De leerlingen logeerden in gastgezinnen en kregen de gelegenheid Immaculata voor te stellen aan hun leeftijdgenoten van de partnerscholen Instituto Martínez Montañés en het Franse Lycée Montmajour uit Arles.

Tijdens verschillende ateliers werd aandacht besteed aan de gevolgen van overdadig scherm- en computergebruik op lichamelijk, mentaal en ecologisch vlak. De leerlingen creëerden samen affiches om rond het thema te sensibiliseren en mogelijke alternatieven aan te reiken. Zij zorgen er ook voor dat de opgedane ervaring en kennis verspreid wordt onder de medeleerlingen.

Daarnaast was er ruim tijd voor de verkenning van de cultuur en geschiedenis van niet alleen Sevilla, maar ook Cádiz en Carmona. Ook buiten het officiële programma ontstonden hechte vriendschappen. Sommige deelnemers overwegen in de toekomst te kandideren voor een uitwisseling van één of twee maanden.



BACK TO IMMAC

- is een officiële reunie voor leerlingen die hier afstudeerden tussen 2000 en 2022
- gaat door op zaterdag 9 maart vanaf 19u00 in de turnzaal van Immaculata De Panne
- wordt een leuke avond met drankjes, foodtruckhapjes en een gezellig samenzijn
- telt op dit moment ruim 300 officiële inschrijvingen
- is op dit moment nog steeds op zoek naar contactgegevens van oud-leerlingen
- heeft ook heel wat oud-leerkrachten uitgenodigd
- is op zoek gegaan naar prachtige foto's in de archieven van het Immaculata
- is er volgend jaar opnieuw, maar dan voor wie afstudeerde voor 2000

inschrijven kan nog steeds via www.immaculatainstituut.be

Infodagen

Immaculata De Panne

VRIJDAG 26 APRIL
18u30 - 21u

ZATERDAG 27 APRIL
10u - 12u30

OVERZICHT PROEFWERKENPERIODE PASEN 2024

maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
18/3 start 3HW, 3EW, 3L, 3MT	19/3 start 4des start 3NW start 2des start 1Aa	20/3 start 1Ab, 1Ac, 1Ad	21/3	22/3
25/3 proefwerk 5des proefwerk 6des	26/3 einde proefwerk 1, 2, 3 en 4	27/3 inhaalproefwerk klassenraad vertrek Parijs 5des vertrek Italië 6des	28/3 inhaalproefwerk klassenraad	29/3 inhaalproefwerk klassenraad rapport oudercontact

Paasvakantie: maandag 1 april - zondag 14 april

Parijsreis: woensdag 27 maart - vrijdag 29 maart

Italiëreis: woensdag 27 maart - vrijdag 5 april

100 DAGEN

Wat vliegt de tijd, we zitten alweer halfweg het schooljaar en het einde voor de zesdes komt steeds dichterbij. Hoogtijd dus om dit te vieren met een heuse 100-dagen week. Het werd een week vol thema's met op maandag duo's en groepen, op dinsdag waanden we ons even op de Oktoberfesten, op woensdag hadden we alleen sneeuw tekort voor een echte après-ski, donderdag zagen we alle zesdes piekfijn stralen in hun gala-outfits en op de slotdag werd Immaculata omgetoverd tot een waar Westerntafereel.

Vrijdag vierden we dan echt feest en dat mochten de andere jaren ook weten. We maakten het net dat ietsje lastiger om de klassen binnen te komen, zorgden voor torenhoge banken en hindernissen op de trappen. De line-dance in de speeltijd werkte aanstekelijk en al snel volgende veel enthousiastelingen uit de andere jaren.

In de namiddag trokken we naar Inflatable park in Gent, het werd een fantastische dag met herinneringen voor het leven.



SID-IN VOOR DE ZESDES

Het laatste jaar, dat staat ook een beetje in het teken van een goede studiekeuze voor de later. Daarom willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden opdat ze een doordachte beslissing zouden kunnen nemen. Eén van de stappen in ons traject is een bezoek aan de SID-in beurs.

Op donderdagnamiddag 8 februari trokken we naar de Xpo in Kortrijk om de verschillende instellingen te kunnen bezoeken. In de les namen we ruim de tijd om dit bezoek voor te bereiden.

Onze leerlingen stelden kritische vragen, vergeleken verschillende scholen, namen brochures mee en keerden tevreden terug.



WIST JE DAT...

- We binnenkort samenwerken met de leerlingen van Campus Engineering in Veurne? Ze zullen nieuwe kasten voor ons maken.
- De turnzaal voorzien werd van heel wat nieuw materiaal? Zo kregen we twee nieuwe bokken, smartgoals, een slackline, een nieuwe hoepelset, een hoogspringlat,...
- Wie problemen heeft met toegang tot Smartschool, een reset kan aanvragen via mevrouw Pyliser. Je kan haar hierover bereiken op sabine.pyliser@sgvw.be
- Alle vierdes deelnemen aan de Wedstrijd Taaltrofee 2024? Binnenkort weten we of er iemand doorstoot naar de finale.
- We in het kader van Erasmus+ eind april een groep leerlingen en leerkrachten ontvangen uit Sevilla? Wie twijfelt om zelf een week in een buitenlands gezin te verblijven, kan misschien eens zelf een Spaanse gast in huis nemen? Kandidaten mogen zich altijd aanmelden bij Meneer Flamand, Meneer Dewulf of Mevrouw Dewaele. In september vertrekken alvast twee van onze leerlingen voor een maand naar het Franse Arles.

IMMAC-ESTAFETTE

Deze rubriek keert elke maand terug. In de Immac-estafette stellen we een aantal vragen aan iemand van Immaculata. Aan het einde van het interview wordt het stokje doorgegeven aan een ander lid van de Immac-familie. We stellen elke keer dezelfde vragen en hopen op leuke antwoorden. In onze vorige nieuwsbrief maakten we kennis met Marc Andries, onze klusjesman. Hij gaf het stokje door aan Lander Prinsier uit 4MT.

LANDER PRINSIER

Dag Lander, je kreeg het stokje door van onze klusjesman Marc Andries. Hij vond dat we je beter mogen leren kennen. Vertel even kort wie je bent.

Ik ben Lander, ik zit in 4MT en ben in mijn vrije tijd op het voetbalveld of in de Chiro van Beauvoorde te vinden. Mijn eerste middelbaar bracht ik door in het VTI in Veurne, wat nu Campus Engineering heet. Maar intussen beleef ik nu mijn derde schooljaar op het Immaculata.

Wat is jouw favoriete plek bij ons op school?

Er zijn veel plaatsen waar ik me wel goed voel, maar ik denk dat ik voor de speelplaats zou gaan. Ik geniet ervan om met mijn vrienden te praten. En dat kan op de speelplaats ook zeker over de verschillende klasgroepen heen.

Wat is jouw leukste Immac-moment?

In het derde jaar zijn we met mevrouw Debaeke en mevrouw Bourry op excursie geweest naar Brussel voor het vak communicatiewetenschappen. We bezochten toen de redactie van Bruzz en ook de vrt. We mochten overal achter de schermen kijken en wandelden op televisiesets en door radiostudio's. We maakten zelfs een radio-uitzending mee en waren kort even live op televisie te zien. De herinneringen aan die dag blijven me voor altijd bij.



Wat was je droomjob als kind?

Ik denk dat dat zoals bij veel jongens toch de job van profvoetballer moet zijn. Wat mijn job later écht zal worden, moet de toekomst nog uitwijzen. Op dit moment heb ik nog geen idee.

Je mag één droomactiviteit kiezen om met de school te doen. Wat zou het worden?

Dan blijf ik toch in de voetbalsfeer. We zouden allemaal samen naar de finale van de Championsleague kunnen gaan kijken. En dan liefst naar de wedstrijd waarin Real Madrid kampioen speelt.

Graag vragen we je ook nog even naar je lijklied of favoriete song aller tijden?

Ik heb niet echt een lijklied maar ik ontdekte onlangs een mooi Spaans lied: "Si no estas" van Iñigo Quintero. Het zegt je nu misschien niet direct iets, maar ik raad je aan het eens op te zoeken. Je wordt er onmiddellijk vrolijk van.

Tot slot, aan wie zou u het stokje graag doorgeven?

Ik kies voor Meneer Blanckaert. Ik vind dat een toffe leerkracht en hij heeft net als ik een zwak voor sport. Ik ben benieuwd naar zijn droomactiviteit of naar zijn favoriete song.